

Kinderdienst 'Aftellen maar... 10,9,8,7....'

Tussen Hemelvaart en Pinksteren is een bijzondere tijd. Jezus heeft aan zijn vrienden beloofd dat hij altijd bij hun zal blijven. Een mooie belofte maar wanneer merken de ze dit nu echt? Wachten duurt best lang hé?

En Hemelvaart en Pinksteren klinkt best ingewikkeld toch? Wat gebeurt er dan eigenlijk? We gaan hier over horen, zien en proeven. Hoe dan? Dat houden we nog even geheim. Maar leuk wordt het zeker!

Jij komt toch ook? Neem ook vooral vriendjes en vriendinnetjes mee. We zien je graag op **zondag**

12 mei om 10:00 uur in de Mariakerk te Vollenhove. In deze dienst gaat dominee Douwe Wijmenga voor.

