

Voedselbank



**We zien u graag op 24 april
tussen 10.00 – 12.00 of 14.30 –
16.30 uur in de Mariakerk voor
brengen van voedingsmiddelen**
(zie onderaan voor lijst)

Het coronavirus houdt ons nu al een jaar bezig.

Helaas houdt het ons niet alleen bezig maar remt het ons ook in onze werkzaamheden binnen de diaconie. Veel contacten en activiteiten kunnen geen doorgang vinden waardoor ook het contact met gemeenteleden of mensen om ons heen, die eigenlijk onze hulp zo hard nodig hebben, vermindert.

We krijgen maar moeilijk zicht op mensen in de samenleving die door de corona crisis in de moeilijkheden komen.

Toch kunnen en mogen we als diaconie niet achterover leunen in deze tijd en zijn er wel mogelijkheden voor hulp en actie.

Als diaconie hebben we nauw contact met de voedselbank.

Van hen horen we dat de aanmeldingen voor een voedselpakket wel toenemen, maar dat het gelukkig nog geen storm loopt. Wel krijgen ze iedere week minder producten van de winkeliers aangeboden en moeten ze zelf producten inkopen. Hiervoor hebben ze maar een beperkt budget.

Daarom willen we graag in actie komen en samen met de Hervormde Kerk openen we op **zaterdag 24 april** onze beide kerken van

10.00-12.00 uur en van **14.30-16.30 uur**. Gemeenteleden en niet gemeenteleden kunnen dan hun producten brengen om zo de voedselbank weer op weg te helpen.

Hier onder een lijstje met producten die je kunt brengen in de kerk.

Fruitcocktail in blik

Groenten in blik

Vlees in blik

Soep in blik

Ranja in blik

Thee

Koffie

Macaroni

Spaghetti

Rijst

Pannenkoekenmix

Tomatensaus (passata zonder kruiden) in pak

Broodbeleg (jam, pindakaas, notenpasta)

Koekjes/biscuitjes

Op www.voedselbank.nl vind je een uitgebreide boodschappenlijst.

PS: We zien u graag op 24 april!

Tussen 10.00 – 12.00 of 14.30 – 16.30 uur in de Mariakerk.

De diaconie